



1. Blijf mij na - bij, wan - neer het duis - ter daalt.
2. Wees bij mij, nu de dag ten ein - de spoedt.
3. U heb ik no - dig, uw ge - na - de is
4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn bre - kend oog,



1. De nacht valt in, waar - in geen licht meer straalt.
2. Al - les ver - doft wat glans be - zat en gloed.
3. mijn e - nig licht in nacht en duis - ter - nis.
4. Tra - nen en leed zijn nu niet bit - ter meer.
5. licht in het duis - ter, wijs de weg om - hoog.



1. An - de - re hel - pers, Heer, ont - val - len mij.
2. Al - les ver - valt in 't wis - se - lend ge - tij,
3. Wie an - ders zal mijn leids - man zijn dan Gij?
4. Waar is uw prik - kel, dood, wat dreigt ge mij?
5. Uw dag breekt aan, de scha - duw gaat voor - bij.



1. Der hul - pe - lo - zen hulp, wees mij na - bij.
2. maar Gij die eeu - wig zijt, blijf mij na - bij.
3. In nacht en on - tij, Heer, blijf mij na - bij.
4. Ik tri - om - feer, mij is de Heer na - bij.
5. In dood en le - ven, Heer, wees Gij na - bij.