

Bij het uitdragen van het lijk zingt men :



Z. In pa-ra-dí-sum * V. de-dúcant te Ange-li :
Ten paradijze geleiden u de Engelen.



in tú-o advén-tu sus-cí-pi-ant te Márty-res,
bij uw aankomst, ontvangen u de Martelaars,



et perdú-cant te in ei-vi-tá-tem sán-ctam Je-rú-sa-
en mogen ze u geleiden in de heilige stad Jerusa-



lem. Chó-rus Ange-ló-rum te sus-cí-pi-at, et cum
lem. Het koor der Engelen ontvang u, en moogt



Lá-za-ro quondam páupe-re æ-tér-nam hábe-as
gij met Lazarus, die vroeger arm was, de eeuwige rust



réqui-em.
genieten.